

Artikel 19

Jezus geeft zich in liefde over
aan de wil van de Vader.
Hij laat zich door zijn Vader roepen en zenden.

In de brief aan de Hebreëen worden Hem
woorden van psalm 40 in de mond gelegd:
'Gij hebt voor mij een lichaam bereid,
mijn dove oren geopend...

Hier ben Ik...
Ik ben gekomen, o God,
om uw wil te doen.
Het is mijn hartenwens;
uw wet is binnen in mij gegrift'. (vgl. Ps. 40: 7-9)

Zo wil Jezus beschikbaar zijn voor het Rijk Gods,
dat gerechtigheid en vrede brengt.

Meditatie

In dit artikel wordt weer de nadruk gelegd op de geïnspireerde teksten als bron om ons leven vorm te geven volgens Gods bedoeling.

Een vergelijking is hier op zijn plaats.

Vaak zien we mensen – soms als gevolg van een discussie of een woordenwisseling – een woordenboek of encyclopedie ter hand nemen of iets opzoeken op internet. Ze zijn dan op zoek naar de waarheid (of willen per se gelijk hebben...).

Zo zou de Schrift benut moeten worden om op te zoeken hoe te leven volgens Gods wil en bedoeling.

De Schrift als onze dagelijkse literatuur. De Schrift lezen, niet als een boek uit het verre verleden, maar als ons verhaal. Wij zijn de farizeeër en ook de tollenaar, de wonderverhalen gaan over ons, de parabels zijn teksten uit ons dagelijks leven.

De grote thema's uit het Eerste Testament, uit de Boeken van Mozes, de verhalen over de Uittocht en het binnentrekken in het Beloofde Land, de ontrouw van het volk, ze slaan op ons leven en beschrijven onze dagelijkse werkelijkheid.

Heb de Schrift lief!

Woord dat ons voedt, houd ons in leven,
uitgesproken brood, ons van God gegeven.