

**EEN VAN GEEST EN HART
IN HET VOLGEN VAN JEZUS VAN NAZARETH**

Artikel 10

Langs wegen van gewoon menselijke omstandigheden en invloeden,
hebben wij ons laten roepen tot religieus gemeenschapsleven
in onze congregatie.

Wij geloven dat het eigenlijk God is die roept.

Hij komt ons met zijn genade tegemoet.

Wij herkennen in ons eigen leven

het woord van Jezus tot wie Hem volgden:

‘Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u...’ (Joh. 15: 16)

Hij nodigt ons uit Hem te volgen en te delen in zijn leven.

Wij beantwoorden zijn uitnodiging persoonlijk;

wij doen dat als lid van de congregatie, samen met onze medebroeders.

In deze gemeenschap willen wij elkaar bevestigen en bemoedigen,

elkaar inspireren en uitdagen,

Meditatie

Het is vaak moeilijk onder woorden te brengen waarom ik frater ben geworden. Weet ik het zelf wel? Zoals een jongen en een meisje dikwijls niet kunnen uitleggen wat verliefdheid is, zo is het ook moeilijk om te vertellen over de aantrekkingskracht van God op een mens. ‘U hebt mij verleid en ik heb mij laten verleiden’. Het is een charisma. Deze manier van leven verheft mij niet boven een andere levensstaat, maar dit is mijn roeping zoals ook het huwelijk een roeping is en het ook een roeping kan zijn niet te huwen. Dicht bij God willen zijn en Hem boven alles stellen. Een geheim tussen God en mij, een ideaal waaraan ik af en toe eens beantwoord, maar waar ik naar blijf verlangen. Mijn God en mijn Al. ‘In het klooster’ dat is ‘in God’. Deze uitdrukking staat als tekst op mijn professieprentje, maar er staat ook: ‘Misericordias Domini in aeternum cantabo: de barmhartigheid van de Heer zal ik in eeuwigheid bezingen (ps. 88). Tussen deze twee polen voltrekt zich mijn leven. Door en in deze inspiratie wil ik met mijn medebroeders leven: wij trachten allen ‘in God’ te verblijven, met vallen en opstaan, om eenmaal Hem van Aanschijn tot Aanschijn te mogen aanschouwen.

Barmhartige God,
als kleine mens, als geschapen wezen,

beweeg ik mij op hoog niveau:
U trekt mij aan, bij U wil ik wonen
in U wil ik zijn.
Houd het vuur van het begin gaande
en wakker dat elke dag weer aan.
Zo bid ik U, door uw Zoon
en in uw Geest die in mij bidt
met onuitsprekelijke verzuchtingen.