

## Artikel 15

Als goede beheerders zullen wij Gods gaven  
doelmatig in dienst stellen van onze zending voor het heil van de mensen,  
met bijzondere zorg voor de meest hulpbehoevenden.

Jezus stelde aan zijn Liefde geen grenzen.  
Hij gaf een bewijs van zijn Liefde tot het uiterste  
toen Hij bij het Laatste Avondmaal de voeten van zijn leerlingen waste.  
En Hij sprak tot hen: "Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?  
Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik.  
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen,  
dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen.  
Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen  
zoals Ik u gedaan heb." (Joh. 13: 12-15)

### **Meditatie**

Dat het steeds over de Liefde gaat, blijft maar door-echoën in de artikelen uit het tweede hoofdstuk van onze Constituties, dat als titel draagt: 'Een van Geest en hart in het volgen van Jezus van Nazareth'.

Geloof, hoop en Liefde, maar de Liefde is het voornaamste (1Kor. 13:13).

In artikel 14 ging het over de gaven en talenten die ieder bezit.

In dit artikel wordt benadrukt dat het Gods gaven zijn die wij bezitten en mogen gebruiken, vooral voor de meest hulpbehoevenden.

Johannes die als enige evangelist geen instellingswoorden van de eucharistie vermeldt, benadrukt in zijn evangelie tijdens het Laatste Avondmaal de Voetwassing.

De voetwassing als de concrete invulling van: "Doe dit tot mijn gedachtenis".

Elkaar de voeten wassen. Je klein maken en elkander hoger achten dan jezelf. En dan, zoals ons in het noviciaat werd voorgehouden niet 'elkander', maar 'elk-ander'.

Richten wij ons gebed tot de Heer  
die zijn leven gaf voor ons allen;  
Heer, beschaamd moeten wij erkennen  
dat we nog ver verwijderd zijn  
van Liefde tot het uiterste.  
Kom onze onmacht te hulp.  
Zo bidden wij U.