

Artikel 8

De congregatie aanvaardt vanuit de Kerk
de opdracht
zorg te dragen voor jonge mensen op hun levensweg.
Als de omstandigheden dat vragen,
zullen wij beschikbaar zijn om,
in dienst van de naaste,
ook andere taken op ons te nemen.

Meditatie

Opnieuw is er in dit artikel sprake van de Kerk, de gemeenschap van gelovigen rond de Christus, de Verrezen Heer, die onder ons aanwezig blijft door zijn Geest.

Vanuit die gemeenschap krijgen wij een opdracht met een speciaal accent:

‘Zorg dragen voor jonge mensen op hun levensweg’.

Dat hebben wij gedaan in het onderwijs en de opvoeding en in de jeugdbeweging, ondersteund door medebroeders die ons in staat stelden ons geheel aan deze taak te wijden.

In die traditie staande, voelen we ons nog steeds verbonden met onze overleden medebroeders, die ons het vak leerden en met wie wij als collega’s een band vormden, want wij werkten aan ‘onze’ projecten.

Als gepensioneerd blijft onze zorg voortduren in het gebed voor onze oud-leerlingen.

We hopen dat het hen goedgaat en hebben spijt over de fouten die wij in ons werk maakten.

Omdat wij als religieuzen nooit gepensioneerd worden, werken wij zo mogelijk nog door in andere taken: gevangenen en zieken bezoeken, schrijven voor Amnesty, betrokkenheid op vluchtelingen en asielzoekers, en bij het steeds ouder worden de grotere betrokkenheid op en belangstelling voor onze huisgenoten en onze verzorgingsbehoevenden, die wij willen behoeden voor vereenzaming

Wij vragen, Heer, onze oren te openen
voor uw Geest
zodat het werk van onze congregatie
mag blijven voortgaan
volgens uw bedoelingen
en tot zegen van velen.
Amen.