

EEN ONVERWACHT EN NIET GEPLAND EINDE VAN ONS TIJDSCHRIFT INKO

Helaas hebben de omstandigheden ons doen besluiten om te stoppen met de uitgave van INKO. De redactie had in de vergadering d.d. 21-10-2020 de vraag staan: “Gaan we weer proberen een jaargang uit te geven?”, zoals we dat de laatste paar jaar ons steeds afvroegen. Het werd wel eens wat moeilijk om een goede aflevering te maken, maar tot heden toe lukte dat nog aardig. Ook deze keer hadden we nog gezegd dat we het weer een jaar zouden gaan proberen, wetende dat het einde wel in zicht komt. Je wilt op een bepaald niveau blijven uitgeven, maar het was niet eenvoudig. We zouden alles op alles zetten om de 44^{ste} jaargang te gaan verzorgen. Helaas hebben we ook nu weer ervaren dat het gezegde: “De mens wikt, God beschikt” nog steeds geldt.

Onze zeer gewaardeerde redactiesecretaris Johan Brummelhuis begon eind november-begin december erg kortademig en hoesterig te worden. Na bezoeken aan huisarts kwam hij bij de specialist terecht, die niet anders kon constateren na diverse onderzoeken, dat Johan leed aan een agressieve longkanker met uitzaaiingen. Op Oudejaarsmorgen kreeg hij dit te horen, verbleef nog een paar dagen in het ziekenhuis, maar kwam op 4 januari 2021 naar huis, omdat hij thuis wilde sterven. Op vrijdag 8 januari ontving hij op eigen verzoek de ziekenzalving uit handen van pastor Henk Bloem in de kapel met alle medebewoners erbij. Na de viering kwam iedereen

persoonlijk afscheid van hem nemen. Een zeer weldadig en warm gebeuren voor Johan én voor de gehele gemeenschap. Op 13 januari is hij in het bijzijn van zijn familie en ondergetekende in de vroege avond rustig heengegaan. Op zaterdag 16 januari is hij op ons kerkhof alhier begraven. Moge hij nu rusten in vrede.

Heel veel dank voor wie je was en voor velen geweest bent en betekend hebt, Johan.





EVEN EEN TERUGBLIK.....

SAMENSTELLING REDACTIE VAN INKO

Edmund de Goeij	november 1977	tot	mei 1978
Wim Heister	november 1977	tot	april 2013
Laurens Letschert	november 1977	tot	december 2001
Leo Ruitenber	november 1977	tot	heden
Joop Vermeulen	november 1977	tot	december 1985
Cor Brammer	januari 1978	tot	december 1985
Henk Huirne	januari 1978	tot	december 1984
Jan te Plate	januari 1978	tot	juni 1982
Ton Thuinte	juni 1982	tot	juli 1986

Frits Stevens	januari 1985	tot	heden
Wim Versteeg	januari 1986	tot	heden
Irenaeus Wentholt	januari 1986	tot	juli 1996
Johan Brummelhuis	december 1986	tot	heden
Theo te Bogt	oktober 1996	tot	dec. 2010
Henk van Vliet	januari 2002	tot	dec. 2008
Paul Steverink	juni 2013	tot	aug. 2020

REDACTIESECRETARIS

Edmund de Goeij	november 1977	tot	mei 1978
Leo Ruitenbergh	mei 1978	tot	dec. 1994
Johan Brummelhuis	december 1994	tot	jan. 2021

VASTE MEDEWERKER

Petra de Landmeter	oktober 1979	tot	juni 2019
--------------------	--------------	-----	-----------

en benoemd tot erelid van de Redactie.



De eerste jaargang: A4-formaat – oranje omslag
De tweede jaargang: A5-formaat – bruin-groene omslag
De 43^{ste} en laatste jaargang: helder groene omslag.

EEN PERSDOONLIJKE HISTORISCHE TERUGBLIK

Tegen het einde van 1977 had het toenmalig Algemeen Bestuur de wens geuit om weer eens een tijdschrift te gaan uitgeven, met name om de onderlinge band tussen de Nederlandse medebroeders weer eens wat op te frissen en op te krikken. Een aantal medebroeders werd door het bestuur uitgenodigd om daar eens over te praten. Na een discussie over het doel, de vorm e.d. waren er vijf medebroeders die het wel wilden proberen. Een middel om de onderlinge band te verstevigen was door uit alle huizen regelmatig nieuws te laten berichten (Nieuws uit de huizen) en ook door bezinnende artikelen als leesstof aan te bieden, te verwijzen naar inspiratieve dagen, lezingen of geschriften en ook te kijken in tijdschriften van onder meer andere broedercongregaties, die ook voor ons inspiratief konden zijn. Daarnaast kerkelijk en ander nieuws dat de moeite waard was voor onze lezers.

De start werd gedaan met een A4-formaat, dat getypt en gestencild zou worden. Het eerste nummer kwam in februari 1978 uit. De ontvangst ervan was positief. Er kwam echter al gauw een groot probleem voor de redactie, want op Hemelvaartsdag 1978 overleed de redactiesecretaris Edmund de Goeij plotseling, net na het uitkomen van het tweede nummer van de eerste jaargang. We hadden afgesproken dat we een keer of 5-6 per jaar zouden uitkomen. Dus voor het derde nummer diende iemand het stokje of liever de pen c,q, type-machine van de eerste secretaris over te nemen. De redactie was gelukkig met het feit dat ondergetekende bereid was die klus op zich te nemen.

Bijzonder gebeuren was dat op het einde van de eerste jaargang de redactie een enquête heeft gehouden onder de lezers, waarop royaal gereageerd is. Het formaat wilde men graag kleiner en van A4 werd het dus A5; het type- en stencilwerk en lijmen van de uitgave werd vervangen door offset en nieten, terwijl de oranjekleur vervangen werd door bruingroen. Het gehele proces van de uitgave ging op het typen na de deur uit. Voor goed typewerk kreeg de redactiesecretaris een elektrische typemachine met een verwisselbaar bolletje om meerdere lettertypen te kunnen gebruiken en de uitgave werd verzorgd door Van Tessel Offsetbedrijf, aanvankelijk op de Vleutenseweg in Utrecht gehuisvest, later in De Meern op een industrieterrein en nog later in Beesd. Vanaf de 2^{de} jaargang tot heden heeft dhr. Van Tessel en na hem zijn dochter de uitgave van INKO verzorgd tot grote tevredenheid van eenieder.

Een ander nieuw gebeuren was, dat voor de tweede jaargang een journalist aantrokken mocht worden om met name persoonlijke interviews van fraters af te nemen. Via Ton Smits, de perschef van de KNR, kregen we een naam en een adres door van een journaliste in Rotterdam die er wel oren naar had. Na een gesprek van de redactiesecretaris met haar was de knoop gauw doorgehakt, maar voordat zij haar eerste interview kon houden, liet zij het afweten omdat zij elders een betaalde baan kon krijgen. Gelukkig kende ze wel een andere journaliste die wellicht tijd had. Dat was Petra de Landmeter, ook in Rotterdam. Na een kennismakingsgesprek was er voldoende vertrouwen in elkaar om de gok te wagen. In oktober

- herfstvakantie - van 1979 heeft zij haar eerste interview gehouden in Borculo in een pas opgerichte “kleine communititeit” aan de Chopinstraat. Een zeer geslaagd debuut van een medewerking van nagenoeg 40 jaar.

Redactie in 1996 op bezoek bij de fam. De Landmeter o.a. bij het Hoogheemraadschap waar Petra bij de afdeling Voorlichting werkte voordat de fam. De Landmeter naar Zeeland verhuisde.





Algemeen Bestuur en redactie met Petra en Ruud de Landmeter

Bij het afscheid in juni 2019 had Johan Brummelhuis het volgende schema opgesteld over het werk van Petra:

In 136 artikelen is zij één of meerdere keren met 80 fraters in gesprek geweest en één of meerdere keren met 29 niet-fraters. Voor deze 136 artikelen heeft zij 1772 pagina's nodig gehad. Leggen we deze pagina's achter elkaar dan komen we aan 37.212 cm totaal.

Het langste artikel dat zij heeft geschreven was in 2005 bij het '75 Jaar Speciaal Onderwijs' met 47 pagina's. En haar kortste artikel bedroeg toch altijd nog 3 pagina's.

Ik durf geen schatting te doen hoeveel uren zij heeft nodig gehad voor deze 136 artikelen, maar ik denk dat al gauw aan minimaal 15 40-urige werkweken gedacht moet worden.

En nu ik toch aan het gokken ben: zou ze voor al het werk aan zo'n 40.000 km (heen en terug) genoeg hebben gehad?

*En wat moet INKO nu zónder Petra? Gelukkig hoeft dat niet.
Petra blijft lid en wel ERELID van de Redactie.
Deze geste is door haar zeer gewaardeerd.*



Over het schema over redactieleden, redactiesecretarissen, medewerkers wil ik het volgende nog zeggen en ook mijn dank erover uitspreken:

- Zeer gelukkig waren wij met twee inspirerende schrijvers van beschouwingen bij artikelen van onze Constituties. Allereerst Ad de Keizer en daarna Alfons Kroese OCD.
- Het ontwerp van de omslag was van frater Angelico Fennis en heeft altijd stand gehouden.
- Vanaf het eerste nummer tot aan bijna het laatste heeft frater Hilarius met zijn illustraties de verhalen en verzen steeds verlucht. Ongelofelijk creatief.
- Dankbaar zijn we voor het kunnen publiceren van geestrijke verzen o.m. van fr. Pontianus en later van fr. Theobaldus.
- Speciaal woord van dank aan onze correspondent fr. Adolf Cawa, die in de laatste jaargangen beschrijvingen toestuurde over onze jubilerende Indonesische medebroeders en daarbij dank en waardering voor Inge Kapitan, die altijd bereid was om voor INKO artikelen te vertalen.
- Tot slot was het in 1995 - toen ik zelf het redactiesecretariaat wilde beëindigen door tot lid-secretaris te zijn gekozen van het eerste Algemeen Bestuur nieuwe stijl en te vaak kortere of langere tijd elders zou verblijven, - om Johan Brummelhuis bereid te vinden mij op te volgen. Hij heeft het uiteindelijk opgepakt en ik heb van zeer nabij met hem al die jaren heel fijn samengewerkt om INKO te kunnen blijven uitgeven. Door zijn

plotseling heengaan is daar een einde aangekomen.
Johan verdient ons aller grote dank en waardering voor
hetgeen hij voor ons tijdschrift gedaan heeft met zeer
grote nauwkeurigheid.

Hiermee wordt het uitgeven van ons tijdschrift INKO beëin-
digd. De redactieleden hebben het altijd met plezier gedaan
en juist als er dreigde te weinig kopij te hebben, kwam er
vaak uit onverwachte hoek wel iets op het bureau van onze
redactiesecretaris terecht. Alle lezers en lezeressen willen wij
hartelijk bedanken voor de getoonde interesse en voor de
vaak positieve reacties. Het moge u allen goed gaan.

Het Inkospel is gespeeld en het doek valt.



Wenskaart met tekst van fr. Hilarius z.g.



BESTUUR RELIGIEUS HUIS NEDERLAND

FRATERS VAN UTRECHT

Schorteloeksesteeg 3

3732 HS De Bilt

telefoon: (030) 602 27 27

e-mail: secretaris@fratersvanutrecht.nl

De Bilt, 2 februari 2021

Redactieleden INKO
t.a.v. fr. Leo Ruitenberg
Schorteloeksesteeg 1
3732 HS DE BILT

2-21-075

Beste frater Leo,

Uw brief van 27 januari 2021 namens drie overgebleven leden van de Inko-redactie inzake de beëindiging van Inko is door het bestuur besproken in de vergadering van 2 februari jl.

Het bestuur vindt het erg jammer dat de uitgave van Inko beëindigd wordt, maar begrijpt dat u zonder motor Johan niet kunt rijden.

Wij nemen uw advies graag over en gaan ermee akkoord om nog een speciale uitgave te verzorgen. Zoals u schrijft: hiermee wordt een historie-onderdeel van de fraters afgesloten.

Heel hartelijk dank voor de werkzaamheden voor Inko door u, Wim Versteeg en Frits Stevens.

Met vriendelijke groeten,
namens het Bestuur Religieus Huis Nederland

Marianne Vermeer, secretaris

Leo Ruitenberg,
16 februari 2021